

** Uiteindelijk heb ik voldoende levenservaring opgedaan om mezelf te begrijpen **

**Wie ik ben kan ik het beste verwoorden
doordat ik “BELGISCH” spreek, want
ik heb onze drie landstalen nodig
om dit volgens mijn gevoel
juist over te brengen.**

** In verre landen vraagt men mij af en toe als we in België ... Belgisch spreken **

**Doordat ik het “SAVOIR VIVRE”
[en français] onder de knie heb,
ben ik een “LEVENSGENIETER”
[in het Nederlands] geworden,
en prachtig samengevat als een
“LEBENSKUNSTLER” [auf Deutsch]**

** Genieten van het leven is ... weten wat je wilt kunnen verheven tot een kunst **

Guido De Vliegheer